

BETELFÖRSAMLINGEN, RUNEMO VERKSAMHETSÅRET 2023

Vi ser tillbaka på ett fint år i Betelförsamlingen, pandemins verkningar höll i sig ganska länge men vi har sett hur det genomsnittliga antalet besökare i kyrkan har ökat allt eftersom

Satsningar

Olof Edsinger besökte oss 18-19 mars och det var väldigt lyckat, kyrkan fylldes och vi fick sätta ut extrastolar. Voxnadalens fria, Smyrnaförsamlingen och Salemkyrkan från Edsbyn och Centrumkyrkan, Alfta var med oss i denna satsning.

På den årliga Påskkonferensen hade vi inbjudit Bollnäs Bibelcenter, Göran Duveskog, Amanda Ahishikaye och Viktoria Stigsson och vi märkte att vi nådde en bredare publik med de ungdomliga inslagen. Alla talare var i sitt esse och det blev mycket lyckat och välbesökt

Den 2:a-3:e september hade vi tillsammans med Pingstkyrkan Bollnäs kallat Alf B Svensson. På lördag talade han om äktenskap & familj i Betel och på söndag "Gåvoupptäckande" i Pingstkyrkan, där vi som församling närvarade.

Övriga gästtalare.

- GertOve & Cilla Liw den 1:a januari
- Sion Viksjöfors den 22:a januari
- Ove Marcelind den 18:e juni
- Pontus J Back den 23:e juli
- Marcus & Hanna Bloom den 10:e september
- Fabrice & Amade Ahishikaye den 15:e oktober
- Martin Reén den 22:a oktober (Alfta Samkristna Råd)

Det var alla väldigt välsignade besök, med lite olika betoningar.

Övriga händelser i Betel.

Den 17:e januari och den 12 september hade vi två välbesökta bönedagar på Betel. Vi har också haft några bön och fasteveckor under året vilket känns viktigt. Vi tror på bönenas makt, vi tror på en Gud som hör oss och svarar på våra böner. Och som bibeln säger: "genom tro och tålmod ska vi få vad utlovat är". Uthållig bön är nyckeln till framgång!

11:e och 12:e augusti hade vi församlingsdagar på Dalagården med trevlig gemenskap och givande samtal

I år hade vi inga möten på Vevlinge under sommaren utan vi satsade istället på Betel, och det kom nog fler besökare än vi förväntat oss. Det är viktigt att kyrkan är igång även under semestertider

Adventsgudstjänsten är alltid bra och välbesökt och i år satsade vi även på en Julotta som blev mer lyckad än vad vi trodde. Det kom mycket folk och det känns tryggt med en fortsättning på det.

Åtaganden.

Som församling är vi med och stöder månatligen ett ungt missionärspar i Aten, Lara & Johannes Roswall. Vi delar det åtagandet med Trosnistan.

Förändringar i församlingen under året.

En av våra kära församlingsmedlemmar, Göthe Sandsgård har blivit befordrad till den himmelska härligheten.

Hembud 1. Göthe Sandsgård
Utträde 4. Samuel Rautiainen, Inger Granström, Darius Wallin, Elsa Sandsgård
Inträde 2. Dominic Bekkewold, David Stål (genom dop)

Församlingen utgörs vid utgången av 2023 av 155 medlemmar varav 8 bor utomlands. En ytterligare gallring i medlemsregistret kommer att ske detta år. Vi får räkna med att aktiva medlemmar räknas till 60-70 stycken.

Det måste ha missats något under verksamhetsberättelsen 2022, den rätta siffran skulle varit 158 medlemmar, inte 163 som det blev skrivet.

Ekumeniskt arbete

- Anita Osséen Johansson har tjänat som ordförande i Alfa Samkristna Råd. Under året har regelbundna representantmöten hållits och olika initiativ har tagits, bland annat helgen med Martin Reén.
- Tord Renkel är invald i Dalagårdens styrelse
- David Duveskog har tillsammans med Anita Osséen Johansson och Tord Renkel hållit i de andakter som Betel sänder över närradion.
- David och Anna Britt Duveskog representerar församlingen i Sjukhuskyrkan
- Elsie Persson är också med i Sjukhuskyrkans styrelse

Barn och Ungdomsarbetet

Alicia Eriksson avslutade sin tjänst i församlingen under hösten, men är fortsatt engagerad med ungdomarna tillsammans med Benjamin Bodén. Samlingar och ungdomsgudstjänster har regelbundet hållits. Vi har märkt ett stort uppsving och vi är tacksamma för det jobb de har lagt ner.

Barnarbetet har också börjat växa fram mer och mer, men begränsningar finns för vi har inte tillräckligt med frivilliga.

Mariateamet.

Elsie Persson fortsätter med denna viktiga tjänst och hon har ett bra gäng av medarbetare runt sig. Under året har de haft 3 samlingar där de betjänat olika människor

Församlingsledning

- Församlingsledare/äldste består av – Tord Renkel: pastor och föreståndare
Stefan Ask: vice ordförande. Curt Johansson, Göran Duveskog, Nils Gustavsson, Susanne Renkel och Lena Ståhl. David Duveskog är äldste men ej med i styrelse

- Församlingens styrelse utgörs av ovanstående samt Mikael Gustafsson: ordförande, Henrik Herza: kassör och Erik Ask
- Övriga: Nina Ask, sekreterare, Elsie Phersson, vice kassör. Thomas Hallstensson och Joakim Williams tjänar som revisorer.
- Diakoner: Nina Ask, Emanuel Khemi, Ester Stål och Mikael Gustafsson
- Kristina Norevi är huvudansvarig för lovsång/musik teamen

Betelförsamlingen har under många år varit basen för ett omfattande missionsarbete i många länder genom Trosgnistans Mission. Det är en del av församlingens själ och engagemanget är självklart. Men det finns också ett behov att nå ut i vårt närområde, låt oss fortsätta be och söka Gud för en Andens vind över dessa bygder. Gud vill och Gud kan. Många tycker att dessa tider är mörkare än vad de upplevt tidigare. Men mörkret kan aldrig övervinna ljuset. Så, stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer. Jesus är världens ljus, låt oss leva i trohet och kärlek till Honom så att Hans ljus får lysa genom oss.

Tord Renkel / Pastor